

Eden: Länken mellan Tro och Förvaltarskap

Eden: The Link Between Faith and Stewardship av Barbara Buzzard.



Kristna anklagas ofta för att inte bry sig om den här jorden.

”Låt mig bara säga att: i många bibeltroende församlingar är miljövård inte något som direkt hyllas.

Det är inte ett vanligt förekommande ämne.”¹

Miljöhänsyn anses i allmänhet vara en del av den vänsterliberala agendan. Den specifika beskyllning som ofta riktas mot kristna är: "De bryr sig helt enkelt inte." Och eftersom de flesta kristna tror på att de ändå kommer att försvinna från jorden och tillbringa evigheten i himlen, så kan man förstå om deras syn på att lämna jorden bakom sig kan ha format deras attityd som ett nära på "åt helvete med jorden".

Men vi som fast och fullt tror på att Gud har lovat oss jorden - landet (med stöd i Skriften) kan väl inte göra oss skyldiga till samma avvisande inställning, eller kan vi det? Låt oss se.

Detta är inte en artikel om trädgårdsskötsel, även om jag är obotligt förtjust i Guds häpnadsväckande Skapelse. Men det är att kika närmare på hur tro antingen påverkar eller inte påverkar vårt förvaltarskap av miljön.

Michael Abbates underbara bok *Gardening Eden* sammanför det fysiska och det andliga och ifrågasätter den stora klyftan som vi *tror* finns däri.

¹ Randy Alcorn, förordet till *Gardening Eden*.

"Troende erkänns sällan för att främja miljön, eller skydd och restaurering av miljön. Många icke-troende vänner och kollegor har med rätta påpekat detta för mig när de frågat: 'Varför är inte de kristna mer involverade i miljöfrågor?'"²

Själv är jag ingen "trädkramare". Jag är radikal i strävan efter Sanningen men jag har ingen politisk agenda. Eftersom all sanning är Guds sanning och eftersom våra förfäder kom från Edens lustgård och vi är ämnade för Eden, så låt oss se lite närmare på det.

Är vi inte kallade för att ta hand om jorden? Är det inte en helig uppgift? Vi vet att Gud glädde sig över allt som Han hade skapat (Psalm 24:1) och vi kan därför dra slutsatsen att Han vill bevara den.

Bevarandet av denna jord (inte dess avfall) är grundläggande i vår arbetsbeskrivning (1 Moseboken kapitel 1 och 2). Är det att "stå på helig mark" bara en tom refräng, eller är det en attityd som är knuten till vår identitet? Vår identitet är helt visst länkad till vår Skapares syfte som är att finna ett folk som är lydigt mot Hans evangelium så att Han rikligt kan få välsigna dem.

"Så som Skriften beskriver Himlen - så är det en ljus, levande och fysisk Ny Jord."³

"Sanningen är den att i våra seminarier, församlingar och familjer, har vi gett otroligt lite uppmärksamhet åt den plats där vi kommer att leva för evigt med Kristus och hans folk - den Nya Jorden."

"Åh, jag förstår," sa en vän. "Det är himlen på jorden."⁴

Men Något Är Fel Här

"Det är en stor ironi... Sekulär humanism erbjuder inte ett högre skäl eller en logisk grund för sina övertygelser, och troende känner inget moraliskt krav för att skydda planeten. Det verkar som om något är väldigt fel här."⁵

"Den kristna världsbilden anser att människor har en särskild, enastående betydelse i universum. Från det här perspektivet spelar det roll om människor skulle försvinna från jorden, och det skulle vara en stor tragedi för oss att förstöra oss själva genom att förstöra vår värld."⁶

Vågar vi ignorera det eviga "förbundet mellan mig och jorden" (1 Mose 9:13). Vågar vi ignorera hänsyn och omsorg till skapelsen?

² Michael Abbate, *Gardening Eden*, s. 19

³ Randy Alcorn, *Heaven*.

⁴ Randy Alcorn, *Heaven*.

⁵ *Gardening Eden*, s. 20

⁶ *Ibid*

"Troende hävdar att de känner Konstnären till Skapelsen, men saknar skrupler för att skydda konstverket. Varför har Guds anhängare inte försvarat detta mästerverk från förfall?"⁷

Roten till Problemet

Vad hindrar oss från att ta hand om vår värld på det sätt som dess Skapare kan förvänta och behagas av? För det första så skulle det kunna vara den idé som säger att vi kommer att lämna jorden genom att fara till himlen och att jorden därför är av liten betydelse. För det andra så tror jag att det kan vara den lika felaktiga men, ändå ganska vanliga idén om att "allt kommer att brinna upp" eller att "planeten kommer att förstöras ändå." Men varifrån kommer dessa idéer?

Låt oss undersöka källan - 2 Petrus 3:10 som beskriver Herrens dag säger att: "...jorden och dess verk inte mer [ska] finnas till." Lägga märke till att andra handskrifter säger "**blottläggas**". Notera: **blottläggas, inte tillintetgjord**. Likaså säger Psalm 18:16 att: "...jordens grundvalar **blottades**".

Gud skapade jorden och dess myriader av komplexitet. Han kommer inte att förstöra den. Gud talar om återställande, omvandling, rehabilitering, förnyelse. Som en flitig bibelstuderande påpekade, den vers vi oftast använder för Guds löfte om återställande är Apostlagärningarna 3-2-1 — en nedräkning alltså — som säger:

"Men han (Kristus) måste stanna kvar i himlen tills den tid kommer då allt det blir upprättat som Gud för länge sedan har talat om genom sina heliga profeter".

Guds ursprungliga plan kommer inte att misslyckas. Han behöver inte förflytta den till himlen. Han behöver inte arbeta med någon plan B. Det förlorade paradiset kommer att åtföljas av det återvunna paradiset.⁸ I beredskap för oss väntar Den Storslagna Återföringen! Och tänk på detta att när Abraham blir levande i uppståndelsen kommer han inte att behöva fråga varför Gud brände upp hans (Abrahams) arv!?

"Himlen tillhör HERREN, men jorden har Han gett åt mänskligheten" (Ps. 115:16).

Varför är denna vers inte mer känd, undervisad och använd som grundläggande? Jorden är utlånad till oss, ungefär som livets andetag (som återvänder till Gud som gav den). Att förbise detta är som att driva ut till havs, förlora siktet och därigenom lida skeppsbrott på grund av Sanningen.

Hur Lever Vi Efter Vad Vi Tror?

Dessa två exempel är representativa för de flesta kristna åsikter:

1. Denna jord är en gåva från Gud och därför måste vi göra vårt bästa för att bevara den och skydda den från skada.

⁷ Ibid, s 22

⁸ Även om detta påminner om titeln på en av Jehovas vittnens publikationer, så menar jag inte att deras beskrivning av paradiset överensstämmer med Skrifterna.

2. Denna planet är ett verktyg enbart användbar för att tillgodose tillfälliga behov, och kommer sedan att avskaffas till förmån för ett kosmiskt, himmelskt hem.⁹

Vår ståndpunkt nödvändiggör ett teologiskt beslut om Guds plan och syfte; det nödvändiggör en *teologi om jorden*.

”Det finns en fara i att ibland tappa sin tro och bara ha kvar dess applicering. Evangelierna i Nya testamentet avslöjar hur de judiska fariséerna gjorde sig skyldiga till detta. De lade så mycket vikt på personliga gärningar och lydnad mot reglerna i deras samhälle att deras regler till slut blev vad de trodde på. Efter att ha undervisat människor i vad de fick göra eller inte göra i ett sekel eller så, gick anledningarna till buden förlorade och kvar fanns inget annat än buden.”¹⁰

Åh, vad jag älskar den här!

”Efter det att han hade skapat världen, allt levande och människor, så uppfann Gud landskapsarkitektur. Han planterade en alldeles speciell, skyddad trädgårdsliknande park och tillade alla slags vackra träd och en flod för att vattna den. Det var förmodligen en helt underbar plats, som inte saknade något förutom en trädgårdsmästare.”¹¹

När jag undervisar yngre trädgårdsmästare och lär dem att plantera en trädgård så blir det tydligt hur det i sin tur kan ge svar på frågan om vad ett mirakel egentligen är. Mycket bättre än någon definition som jag skulle kunna ge, och det lär dem något som vi helt enkelt inte kan. När man som lärare känner deras glädje över att skörda något, eller bara att få arbeta med jorden, så kan man ana sig till hur det känns för Gud att se våra framgångar – hans glädje härrör från våra framgångar.¹²

”Medan världen fortfarande var ren och syndfri så fanns det meningsfullt arbete i denna speciella trädgård för att säkerställa dess hälsa. Att sköta om Eden var inte Adams straff; utan vad han var ämnad för.”¹³

Och vi följer förebilden i vår Fader och i vår broder;

”Jag är den sanna vinstocken och min Fader är trädgårdsmästaren” (Joh. 15:1).

Hela planeten är vår trädgård. Det handlar bara om att ta hand om din bit av planeten. En ointresserad kristen? Det tycker jag inte.

Det handlar om Återställande!

Vi är alla bekanta med liknelserna om förvaltarskap, men att inte tillämpa dessa ord i Skriften innebär en fara för oss. Därför måste vi som förvaltare av denna planet fråga oss själva hur det går med den saken. Gud är så otroligt generös mot oss.

”Gud ger oss så frikostigt detta universum och vill att vi ska upptäcka glädjen i ansvarsfullt förvaltarskap, av måttfullhet, och den frihet som kommer av självdisciplin och av att bry sig om en

⁹ How to Live Like a Conditionalist, *From Death to Life*.

¹⁰ Ibid

¹¹ *Gardening Eden*, s. 38

¹² Istället för att säga att jag är en trädgårdsmästare, föredrar jag att säga att jag arbetar i min Mästares trädgård.

¹³ *Gardening Eden*, s. 39

flock, av att inte slösa resurser. Och genom att göra dessa saker så säger Gud att vi bättre kommer att förstå och uppskatta Honom. Han ensam känner den djupa glädje och tillfredsställelse som kommer att bli vår när Han ser oss uppfylla vårt kall och säger till oss: 'Bra, du gode och trogne tjänare!'"¹⁴

"Vi har fått berättat att en tid kommer när Gud kommer att återställa *allt*. Detta är ett vittomfattande löfte. Det omfattar så mycket mer än att Gud bara skulle upprätta okroppsliga människor till gemenskap i en andevärld... Istället kommer Gud att återställa mänskligheten till vad vi en gång var, till det han utformade oss att vara - fullständigt förkroppsligade, rättfärdiga varelser. Och att återställa hela det fysiska universum till vad det en gång var."

"Gud kommer att återställa allt **på Jorden**. Profeterna intresserar sig aldrig för någon avlägsen värld av okroppsliga andar. De intresserar sig för landet, arvet, staden Jerusalem och jorden de vandrar på. Messias ska komma ner från himlen till jorden. Han kommer inte för att ta oss bort från jorden upp till himlen, utan han kommer för att återställa jorden till det som var Guds ursprungliga uppsåt så att han kan leva med oss här för evigt."

"Kommer jorden så som vi känner den att få ett slut? Ja. Ett slutgiltigt slut? Nej"¹⁵

Älska Din Nästa?!

"Hur kan du älska din granne om du inte förstår... att sluta upp med att smutsa ner hans vattenförsörjning och förgifta hans luft?... Hur kan du vara en [god] granne utan att tillämpa principen — utan att handla därefter? Hur kan du praktisera den egenskapen på ett skickligt sätt?"¹⁶

Som med de flesta sakerna i livet, så handlar det om kunskap i kombination med tillämpning och uppförande.

Vad säger Gud om förvaltandet av miljön? Han är mycket tydlig: Han kommer att fördärva dem som fördärvar jorden (Uppenbarelseboken 11:18) och jorden är Hans, utlånad till oss, och den kräver att ses efter. Och eftersom det Han skapade var gott och eftersom Han älskar den värld Han skapade - så måste även vi göra det (Psalm 145:16).

"Ju mer jag studerar de omfattande underverken i detta naturliga sammankopplade kretslopp, desto mer förundras jag över Gud. Han skapade inte bara enskilda arter i separata miljöer. Han skapade ett otroligt levande drama av samspel, beroende och ömsesidiga beroendeförhållanden. **Det är denna ständigt pågående skapelseakt som är så otroligt storslagen.**"¹⁷

Berörd av Skönhet

Varför berörs vi av skönhet? Vetskapen om att vi är unika i detta hänseende bland allt som Gud har skapat borde få oss att stanna upp och tänka efter. Vad är egentligen *poängen* med skönhet, antingen det är för ögat eller örat? Det är inte livsnödvändigt, men fördelarna är ändå kolossala. Våra reaktioner på skönhet är en kvalitet som givits oss från Gud i vars avbild vi är skapade och vi delar detta med Honom. Vår uppskattning av skönhet är en gåva från en Fader som också uppskattar det.

¹⁴ Ibid, s 41.

¹⁵ Randy Alcorn, *Heaven*, s. 90

¹⁶ Wendell Berry, *The Gift of Good Land*

¹⁷ *Gardening Eden*, s. 31.

Vetenskap och psykologi ger tillsammans ett samband mellan hälsa och natur. Den stärkande och återställande kraften i Guds skapelse är obestridlig. Den rena kraften i naturen som fräschar upp och inspirerar, ingjuter lugn och ro, är välbeprövad fakta. Den terapeutiska kraften utomhus i naturen bekräftas i både medicin och teologi.

Många håller med om att de går ut i naturen för att samla sina tankar och få klarhet i sinnet. Är det bara en tillfällighet att medan du ger näring åt jorden, så ger jorden i sin tur näring åt dig? Och jag vill tillägga att forskning har visat att det finns en bakterie (en god sådan) i jorden som stimulerar våra må-bra hormoner. Den bakterien sägs också öka inlärningsförmågan.

Så behållningen för trädgårdsmästare står långt högre i proportion till allt som de skulle kunna tänkas lägga ner på det. Och skapandet av skönhet är kronan på verket, den glädje som vi i harmoni delar med vår Fader.

“Så om vi inte gjorde nåt annat i vår kristna syn på naturen än att bevara och njuta av skönhet, så skulle det ändå vara av stort värde... När vi har lärt oss detta - den kristna synen på naturen - då kan det bli en riktig ekologi; skönhet kommer att flöda, det blir psykologisk frihet (sinnesfrid) och världen kommer att upphöra att bli förvandlad till en öken.”¹⁸

“Öknen och ödemarken ska glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Den ska blomstra skönt och fröjda sig, ja, fröjda sig och jubla“ (Jes. 35:1-2).

Detta har väckt tanken på att om någon från en annan planet utan blommor skulle få höra talas om jorden, så skulle de tro att vi var tokiga av glädje bara av att ha sådant som blommor runt omkring oss. Som Einstein sa: *”Det finns två sätt att se på livet: Ett är att tro att mirakel inte existerar, det andra är att tro att allt är ett mirakel.”*

Typexempel

Hundratals miljoner fjärilar migrerar varje år till bergen i centrala Mexiko, varav några reser över 5000 km. Hur, undrar Abbate, kan en varelse med ett vingspann på ungefär 10 centimeter, och som nästan inte väger någonting, flyga cirka 80 till 160 km om dagen? Deras ankomst till Mexiko skapar en häpnadsväckande vacker syn eftersom de där täcker tallarna så tätt att trädens stammar, grenar och barr-nålar inte ens kan ses. Deras rörelser får träden att se ut som blinkande guld, en syn så majestätisk att man tappar andan.¹⁹ Och om det är Guds plan att det här scenariot ska äga rum - bör vi då inte göra vår del för att se till att denna ömtåliga fägring fortsätter?

Rörd av Förståelse och Uppskattning

Bibeln talar om träd mer än någont annat levande, förutom människor.²⁰

Det verkar som om Gud har en mycket stor förkärlek för träd eftersom de har vävts in i Skrifterna från den ena änden till den andra.²¹ Varje viktig händelse i Bibeln markeras av ett

¹⁸ Francis Schaeffer, *Pollution and the Death of Man*

¹⁹ *Gardening Eden*

²⁰ Och naturligtvis med undantag för Gud själv.

²¹ Ordet *träd* förekommer 311 gånger i Skriften.

träd eller något av dess delar - grenar, frukt och frö. Det finns ett träd på den första sidan i Första Moseboken, den första Psalmen, den första sidan av Nya testamentet och den sista sidan i Uppenbarelseboken.²² Faktum är att livets träd börjar och avslutar Bibeln. Vår rabbi (andlige lärare) Jesus är den sanna vinstocken, Davids rotskott och ättling, och vi är de vilda inympade olivgrenarna. Och vi ska bli som träd, fast planterade, ordentligt rotade, bära frukt och aldrig vissna.

Att förstå trädens mekanism ger oss en glimt av världen som många missar. Att missa underverket innebär att vi går miste om mycket av Guds natur och Hans kärlek till oss. I själva verket kanske du undrar hur det kan komma sig att du har läst Bibeln hela ditt liv och ändå missat så många insikter och skatter. Ju mer man vet, ju mer förstår man att man inte vet. Uppskattning och förståelse bidrar till att överbrygga klyftan mellan tro och miljövard. Naturen är inte ett självverkande instrument. Vi måste vara medvetna om sambandet mellan himmel och jord så att vi kan delta i Guds plan.

I en lektion om träd informerade professorn oss om att det finns en så stor mängd kunskap som kan fastställas genom att "läsa" ett trädets ringar att vi till och med skulle kunna urskilja hur våren var under det år Jesus föddes i Betlehem!²³

Ingenting lämnades åt slumpen i planerandet av universum.

*"Jag är den som genom min stora kraft och min uträckta arm har skapat jorden
med de människor och djur som är på den, och jag ger den åt vem jag vill"*

(Jeremia 27:5).

Vi måste *träda varsamt på jorden* i respekt för dess Formgivare, Skapare och Upprätthållare.

Översättning: Ingrid J. Klingberg, januari 2021.

Bibelcitат: SFB15

Foto: Lea Kobal - Unsplash

²² Matthew Sleeth, *Reforesting Faith*.

²³ Känd som trädets dolda språk.